

Nieuws uit groep B

Dit is alweer de laatste schoolkrant van dit schooljaar, het jaar is voorbij gevlogen!

De meeste kinderen blijven volgend schooljaar bij elkaar in de klas. Helaas nemen we deze week afscheid van Joy. Hij zal volgend jaar naar een andere school (het Reliëf) gaan. We wensen hem daar veel succes en vooral veel plezier! Onze nieuwste aanwinst, Noëlle, blijft nog een jaar in groep B. Ze heeft haar plekje inmiddels helemaal gevonden en zal vast snel wennen aan de nieuwe kinderen in haar groep. We wensen haar veel plezier en succes op de Ariënschool!

Wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt heeft u wellicht al kunnen volgen op Klasbord. Hieronder een korte samenvatting:

We zijn de lente begonnen met een knutselmiddag met de groepen A t/m D. Er zijn erg mooie en vrolijke knutselwerkjes gemaakt door verschillende materialen en technieken te gebruiken.

In de vorige schoolkrant beloofden we jullie dat 8 april een feestje zou worden en dat was het dan ook!

Alle kinderen in groep B hebben enorm hard geoefend om alle letters te leren, zodat ze nu boekjes kunnen lezen. Erg knap gedaan allemaal! Het letterfeest met de letterbingo, de lekkere letter-cakejes, het letterlied en het behaalde letterdiploma was een groot succes!

Eind april hielden we de Koningsspelen. We hebben in de klas ontbeten, op het schoolplein samen gedanst, het was sport- en speldag en we hebben een sponsorloop gehouden. Het binnengehaalde sponsorgeld zal besteed worden aan de speelplaats.

Behalve het letterfeest is er nog veel meer feest gevierd in groep B. Zo zijn we druk geweest om onze moeders/vaders/verzorgers eens goed te verwennen op moederdag en vaderdag. Van de kinderen begrepen we dat dat gelukt is!

Na de meivakantie vierden we de bronzen week. We hielden een picknick in het lentezonnetje, hielden een knutselmiddag onder leiding van de kinderen van groep 7 en 8 en deden spelletjes waarbij goed samenwerken erg belangrijk is.

Behalve over de feesten 'jarig zijn', 'doopfeest', 'midzomernachtsfeest' en 'suikerfeest' hebben we het tijdens de levensbeschouwingslessen ook gehad over het 'trouwfeest'. Er zijn zelfs een aantal kinderen uit groep B met elkaar getrouwd!

Als groepsbeloning hebben de kinderen zelf een lekkere pizza mogen maken.

Het smullen hiervan was uiteraard ook een feestje!

Laten we daarnaast het schoolreisje niet vergeten. Ons uitje naar de Waarbeek was één groot feest! We hadden er heerlijk weer bij en er heerste een gezellige sfeer. Alle kinderen hebben enorm van deze dag genoten!

Tot slot hebben we in deze laatste schoolweek de zonnige week gevierd.

We hebben de achtste groepers de school uit 'gegooid', we hebben lekkere hapjes mogen maken, we zijn op vossenjacht gegaan en hebben juffen- en menerendag gevierd. Al dit soort leuke activiteiten kunnen alleen plaatsvinden met de hulp van onze ouders. Daarom willen we alle ouders die dit schooljaar een bijdrage hebben geleverd (nogmaals) hartelijk bedanken!

Nu lijkt het net of we in groep B alleen maar feest hebben gevierd. Dit is alles behalve waar! We hebben deze laatste maanden keihard gewerkt tijdens o.a. het lezen en rekenen. De kinderen mogen trots zijn op het mooie rapport. De juffen zijn namelijk ook heel trots op wat jullie allemaal geleerd en gedaan hebben dit schooljaar!!

Via deze weg willen we alle ouders/verzorgers bedanken voor het vertrouwen in ons en de prettige samenwerking.

Lieve Jason, Dylano, Emilio, Dominyk, Stacy, Elisa, Dion, Quinten, Joris, Joy, Dimitri, Jammes, Noëlle, Danielia en Kièro, we wensen jullie een fijne vakantie en alvast veel plezier en succes volgend schooljaar! Geniet van de welverdiende vakantie!



Juf Petra, juf Leonie en juf Colette